



## 25 Een brief met een strik

### SINTERKLAAS

“Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje.”

Ruben en Nathan zingen uit volle borst. Ze hebben hun schoen bij de grote houtkachel gezet.

Ruben heeft een hele dikke wortel in zijn nieuwe schoen gedaan. Die is voor het paard. Hij heeft de dikste uitgekozen. Misschien krijgt hij dan ook wel een groot cadeau in zijn schoen. Mama heeft gezegd dat ze een klein cadeautje krijgen. Grote cadeaus passen niet in een schoen. Ruben heeft het toch geprobeerd. Je weet maar nooit.

Nathan heeft een mooie tekening in zijn witte sportschoen gestopt. Hij heeft 'm opgerold met een mooi strikje. Zo past-ie precies in de schoen.

“Kennen jullie nog een liedje, jongens?” vraagt mama. De jongens knikken. Ze kennen er nog een heleboel. Die hebben ze van juf Rosanne geleerd.

Na drie liedjes vinden de jongens het genoeg. Ze zetten er nog een bakje water bij voor het paard. Dat zal wel dorst hebben na al dat klimmen op de daken.

“Zo komt het wel goed, hè mama?” vraagt Nathan.

Mama knikt. De jongens zijn benieuwd wanneer Sinterklaas komt.

“Kunnen we niet gewoon wachten?” vraagt Ruben.

Papa lacht.

“Dat heb ik al een keer geprobeerd.

Maar elke keer viel ik in slaap. Ze komen heel laat en alleen als er niemand meer beneden is.”

Met tegenzin gaan de jongens naar boven.





# Uit het voorleesboek 'Kijk, zo gaat dat!'

“Mama, mama, kom eens kijken. Kom vlug, mama”

Nathan weet niet meer wat hij moet doen.

Piet heeft er zo'n rommel van gemaakt beneden. Alle stoelen liggen op de kop. Hij heeft alle spullen uit de vaatwasser gehaald en op tafel gezet en de schoenen die ze gisteren bij de kachel hebben gezet zijn nergens meer te vinden.

Mama heeft haar hand voor haar mond.

“Wat is hier gebeurd?” Ze ziet er boos uit.

“Dat hebben wij niet gedaan, hoor”, zegt Ruben snel.

“Kijk, dit heeft Piet gedaan. En onze schoenen zijn ook weg.”

Mama schudt haar hoofd. Papa is ook naar beneden gekomen.

“Gaan jullie je schoen maar zoeken”, stelt papa voor. “Dan ruimen wij al die rommel wel op. Ik denk dat rommelpiet hier is geweest.”

Het waterbakje ligt op de kop op de grond.

“Ik heb ze. Ik heb ze gevonden. Wat een domme Piet, zeg!”

Ruben houdt de schoenen omhoog.

“Ze stonden onder de bank. Piet is echt heel erg stout geweest, hè Nathan?” Dat vindt Nathan ook.

Maar er zit wel een cadeautje in. Geen groot. Net zoals mama gezegd heeft. Het pakje past precies in de schoen.

Nathan heeft het papier al open gescheurd. “Ik heb een rode raceauto”, roept hij.

“En ik een gele”, zegt Ruben.

“Dank u wel, Sinterklaas”, zeggen ze in koor.

Papa en mama hebben ondertussen alle troep opgeruimd.

“Rommelpiet mag de volgende keer wel thuisblijven”, grapt papa. De kinderen lachen.

“Mogen we vandaag weer de schoen zetten?” vraagt Ruben als ze 's middags uit school komen.

“Nee”, zegt mama. “We hebben afgesproken dat we alleen in het weekend de schoen zetten. Sinterklaas kan toch niet elke dag komen?”

“Waarom niet? Sinterklaas kan alles!” zegt Nathan.

Dat vindt Ruben ook.

Ze besluiten gewoon hun schoen te zetten vanavond.

Net als gisteren doen ze een wortel in de schoen en zetten ze water klaar voor het paard.





# Uit het voorleesboek 'Kijk, zo gaat dat!'

“Als Sinterklaas dit ziet, komt hij vast wel. Sinterklaas is lief”, zegt Ruben.

’s Morgens vroeg als iedereen nog slaapt sluipen Ruben en Nathan naar beneden. Ze zijn zo nieuwsgierig of Sinterklaas is geweest. Er is geen rommel beneden. De schoenen staan nog steeds bij de kachel. De wortel is eruit, maar er zit geen cadeautje in.

In de schoen van Nathan zit een briefje met een strik erom.

“Papa, papa er zit een brief in mijn schoen. Ruben en Nathan lopen snel naar de slaapkamer van papa en mama.

“Kun je het voorlezen?”

Papa knippert even met zijn ogen. “Jongens het is nog heel vroeg. Jullie horen nog in bed te liggen”.

“Maar er zit een briefje in mijn schoen. Wil je het alsjeblieft voorlezen?” vraagt Nathan.

“Nou vooruit dan”.

Papa zet zijn bril op en gaat rechtop zitten.

*Lieve Ruben en Nathan,  
Wat aardig dat jullie vandaag weer een wortel en water voor  
mijn paard klaar hebben gezet.  
Ik zag jullie schoentjes klaarstaan toen ik over het dak reed.  
Maar jullie zullen wel begrijpen dat ik niet elke dag bij alle  
kinderen langs kan gaan.  
Dan zijn de cadeautjes veel te snel op.  
En dan hebben we niet meer genoeg voor pakjesavond.  
Jullie mogen op zaterdag je schoen zetten.  
Ik beloof dat ik er dan een cadeautje in zal doen.  
Hartelijke groeten van Sinterklaas*

De jongens kijken een beetje sip. Mama had dus toch gelijk.

“Maar jongens, wat geweldig! Jullie hebben een brief van Sinterklaas gekregen. Ik ken niemand die zo’n brief heeft gekregen”, zegt papa.

“Niet zo sip kijken, hoor.”

De jongens knikken. Papa heeft gelijk. Zij zijn vast de enigen in de klas die een brief van Sinterklaas hebben gekregen. Papa doet het strikje er weer om en Nathan stopt het in zijn tas.

Juf Rosanne zal wel verrast zijn!





## Tischa's tips voor ouders

- December is voor veel kinderen en ouders (!) een volle en spannende maand, die leuk is, maar ook voor onrust bij een kind kan zorgen. Om te voorkomen dat jij en/of je kinderen hyper worden, moet je zelf structuur aanbrengen. Maak een duidelijke planning: wanneer en hoe vaak mag de schoen gezet worden, wanneer wordt het waar gevierd. Kijk wat je kind aankan en maak het niet te gek. Maak het visueel voor kinderen op een (aftel)kalender, dan weten ze precies waar ze aan toe zijn en dat geeft rust!
- Het is niet nodig om kinderen te veel te verwennen, wij maken kinderen opgewonden door sinterklaas te vaak te vieren en veel te veel cadeaus te geven.
- Zet je kind uit eigen initiatief een schoen? Doe er een briefje in van Sint met daarop wanneer hij weer bij jullie komt!
- Leg uit dat Sinterklaas er is voor de leuke verrassingen, kleinere cadeautjes. En als vriendjes of vriendinnetjes wel een Playstation krijgen? Sinterklaas geeft aan iedereen evenveel cadeautjes, als andere kinderen toch meer krijgen dan betalen de ouders van die kinderen bij. Doe er in elk geval niet aan mee, laat je niet ophitsen en trek je eigen plan.
- Gebruik Sinterklaas niet als opvoedmiddel. Daar kunnen kinderen angstig en onzeker van worden. Sinterklaas komt gewoon en hij vindt alle kinderen lief.
- De drukte van Sinterklaas voorbij? Laat het allemaal bezinken en neem even rust voordat je de kerstboom in huis haalt. De meeste kinderen moeten ook even bijkomen van sinterklaas, wacht daarom even met de 'kerstmodus'.





# Uit het voorleesboek 'Kijk, zo gaat dat!'

Een superhandig (voorlees)boek dat je steeds uit de kast pakt als er iets nieuws of spannends staat te gebeuren voor je jonge kind!



In het leven van jonge kinderen gebeuren veel nieuwe dingen. Sommige leuk, maar ook best spannend, zoals een vakantie, naar de kapper of uit logeren.

En soms ook gebeurtenissen die veel impact op een kind kunnen hebben. De eerste schooldag, een ziekenhuisopname of een begrafenis. Of het nou leuk, minder leuk of heftig is, het is fijn en goed om je kind hierop voor te bereiden en er na afloop samen over te lezen en praten.

In 'Kijk, zo gaat dat!' vind je voor de meest voorkomende situaties en gebeurtenissen aansprekende verhalen voor jonge kinderen. Lees een verhaal voor en koppel het aan de specifieke situatie van jouw kind, zo weet je kind wat het te wachten staat en helpt het om er samen na afloop over na te praten en te verwerken.

Voor jou als ouder of professional geeft Tischa Neve (kinderpsycholoog en opvoedkundige, bekend van tv en haar opvoedboeken) bij elk verhaal tips waar je op kunt letten en hoe je je kind het beste voorbereidt of helpt bij gebeurtenissen.

